

'Afghaanse jongeren tasten hun nieuwe grenzen af'



Farid Ahmad (30) is zelf Afghaan en begeleidt bij Minor Ndako minderjarige vluchtelingen die zonder ouders in België zijn aangekomen. 'We mogen slecht gedrag niet veralgemenen naar een hele bevolkingsgroep', zegt hij.

Maar het is moeilijk te ontkennen dat bij rellen in asielcentra vaak Afghanen betrokken zijn?

'Afghanistan is dan ook een land dat al meer dan dertig jaar lang in oorlogen verwickeld is. Jonge vluchtelingen die hier aankomen, hebben tijdens hun leven niet anders gekend dan voortdurend geweld. Zij hebben niet geleerd om frustraties onder woorden te brengen en grijpen daarom al snel naar hun handen.'

Ondanks de boodschap dat zo'n gedrag niet getolereerd wordt.

'De grens van het toelaatbare ligt in Afghanistan veel hoger dan hier in België. Vaak beseffen jongeren niet dat ze iets verkeerd doen. Ze tasten hun nieuwe grenzen af. Maar dat maakt van hen nog geen criminelen. Ze hebben nooit anders geweten.'

Wat is de rol van hun vlucht in hun gedrag?

'Velen zijn onderweg mishandeld, gekleineerd, psychisch onder druk gezet. Ze weten

niet meer wat goed en wat slecht is. Ze krijgen van mensensmokkelaars de boodschap dat ze niemand kunnen vertrouwen, waardoor ze hier in België iedereen als een potentiële vijand beschouwen. Dat kan inderdaad tot machogedrag leiden.'

'Bovendien zitten ze in asielcentra samen met honderden andere asielzoekers, allemaal vol stress over hun asielprocedure. Dat is een ontvlambare omgeving. Een kleine gebeurtenis is genoeg om de boel te laten ontploffen. En natuurlijk kiest iedereen dan de kant van zijn eigen nationaliteit.'

'Maar dat het tussen Afghanen en Irakezen in het bijzonder moeilijk zou gaan, heeft volgens mij gewoon te maken met het feit dat het de twee grootste groepen zijn.'

Wat denkt u ervan om rolmodellen in te schakelen om jonge nieuwkomers te begeleiden?

'Ik werk zelf met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en stel vast dat zij heel erg naar mij opkijken. Ze hebben vaak ook niemand anders meer. Ik vind het een heel goed idee om Afghanen die hier al lang zijn als rolmodel in te schakelen, om jonge nieuwkomers de weg te wijzen.'