

IN THE PICTURE

Bobo Diakiesse

interview

Hallo allemaal,

mijn naam is Bobo Diakiesse, ik ben afkomstig uit Angola en woon nu in het centrum van Brussel. Sommigen van jullie zullen mij wel al kennen!

Momenteel loop ik stage bij Benjamin in Anderlecht. Voordien zat ik zelf in verschillende leefgroepen van Minor-Ndako. Het was via mijn eerste voogd (Hilde van Geel) dat ik hier terecht kwam. Ik was toen 15 jaar en verbleef in een

Fedasilcentrum in West-Vlaanderen . Mijn voogd had zelf ooit in Minor-Ndako gewerkt (leefgroep Major). Ze dacht dat het beter was dat ik in een kleinschalig centrum zou verblijven.

Ik besef dat Minor-Ndako veel voor mij heeft gedaan en heb hier echt goede hulp gekregen. Minor-Ndako heeft tot op het einde veel voor mij gedaan, tot het moment dat ik mijn papieren kreeg. Ze hadden zelfs al een alternatief plan klaar indien ik mijn papieren niet zou krijgen.

Ik wou hier stage komen lopen als een soort van erkenning voor wat zij voor mij hebben gedaan .



Het leek me ook interessant om eens vanuit een andere positie in de leefgroep te staan (ik was namelijk zelf niet zo gemakkelijk toen ik in de leefgroep zat :-)). Eén van mijn grappige herinneringen was toen ik nog in Major verbleef. Jema was op een dag Samosa's aan het maken voor de hele leefgroep. Terwijl ze aan het koken was, bleef ik met haar praten en probeerde haar af te leiden. Even later had ik uiteindelijk alle Samosa's alleen opgegeten...

5 jaar geleden moest ik van mijn school naar BSO veranderen. Ik was hier echt niet blij mee, want ik wou later verder studeren... Katrien, één van de begeleiders toen, heeft me overtuigd dit toch te doen. Ze vertelde me dat ik in BSO een 7de jaar kon doen en nadien toch kon starten op de Hogeschool. Ik heb dit altijd in mijn achterhoofd gehouden. Ik heb (onbewust) deze planning blijven volgen en zit nu dan ook effectief in mijn 2de jaar orthopedagogie aan de Hogeschool!

Ik hou vooral van muziek luisteren en zelf mijn eigen muziek maken: hip hop. Ik schrijf eigen liedjes en heb al een aantal video's opgenomen.

Mijn stage valt heel goed mee en is echt tof en leerrijk. Het verkleedmoment met de kindjes van Benjamin was tot nu toe wel één van de tofste!

Tot slot wil ik alle begeleiders van Minor, Major en Eligo bedanken. En specifiek Appie! Appie heeft mij heel erg geïnspireerd. Ik denk niet dat hij dit zelf weet. Hij was de eerste jongere uit een leefgroep die zelf opvoeder is geworden binnen Minor-Ndako. Ik keek echt naar hem op! In de toekomst wil ik dan ook graag ofwel zelf voor Minor-Ndako werken ofwel verder studeren. Ik twijfel nog wat... Tot binnenkort!